



Komkommers met Kerst

Zoals bij iedere editie van Maurik Rond heb ik ook die van afgelopen zomer met plezier gelezen. In de Veerproat vertelde de veerbaas dat het op de pont weer zomers druk was; hij had geen last van komkommertijd. Het was de veerbaas trouwens een raadsel waar de uitdrukking komkommertijd vandaan komt. Tijdens het lezen van deze Veerproat kwam een oude jeugdherinnering boven water. Net als alle andere tieners wilde ik in de zomervakantie wat bijverdienen. Ik kon aan de slag bij een komkommerkweker. Dat was flink doorwerken. Wat ik moest doen? Alle overbodige vruchten dieven zodat de krachtige sapstromen in de plant naar de overgebleven komkommers stroomden. Die worden dan groter en krijgen meer smaak. Ik herinner me vooral dat mijn vingertoppen helemaal kapot gingen van de ruwe, harige, augurkgrote komkommers. Ging het eerst nog om kleine plantjes waarvoor je moest bukken, al snel waren de planten boven mijn anderhalve meter uitgegroeid. Tot zover mijn komkommertijd.

Wat komkommers met Kerst te maken hebben? Niet veel. Of het moet zijn dat je komkommers nu het hele jaar kunt kopen en je ze in gerechten voor op de kersttafel kunt verwerken. Aan de andere kant, misschien is er eind december toch een soort van komkommertijd. Sommige bedrijven sluiten één of twee weken en het nieuws is in deze drukke periode voor even minder belangrijk. We besteden liever aandacht aan elkaar. Om familie of vrienden te bezoeken moeten we soms met het veer het water oversteken. Dus helaas, ook in de kerstvakantie vast geen komkommertijd voor de veerbaas.

En waar het woord komkommertijd vandaan komt? Dat blijft een vraag. Misschien omdat het in de zomer tijdens de komkommerpluk verder een periode van slappe handel en oude films op tv was?

**Ik wens iedereen
gezellige
feestdagen!**

